

De Moestuin

Afgelopen mei stuurden we de vorige Nieuwsflits rond. We hadden nogal zorgen om nare plaagbeestjes in onze moestuin, maar ons antwoord blijkt voorlopig effectief te zijn!

Bij de firma Koppert kochten we geurblokjes en kleefplaten (dank, lieve donateurs) die hoofdtuinman Musa zorgvuldig en vooral nieuwsgierig tussen de zaailingen van de tomaten plaatste.

We hadden goed gegokt! De plaaggeesten waren inderdaad van de Tuta Absoluta, een nachtmot die haar eieren bij voorkeur op de tomatenplant afzet. Al na de eerste nacht meldde Musa verheugd dat er vier beestjes op de lijmplaat zaten. 'Vier mannen' stelde hij tevreden vast 'die zich nu nooit meer voort kunnen planten.' Want de geurblokjes bevatten de lucht van de vrouwenmot.

Intussen telde Musa al meer dan 100 dode motten, die hij af en toe met een pincet verwijderd, zodat de dode-mannen-boekhouding niet vastloopt. En er plek blijft op de lijmplaat.



Na de misoogst van vorig jaar was het enthousiasme voor het tuinderschap flink bekoeld, maar nu staan er maar liefst 2500 jonge tomatenplantjes en 800 piepkleine komkommers. We hopen op gezonde vruchten en een flinke kooplust bij de omwonenden, die heel graag gifvrije groente eten.

De lente-uien, die in Sinai in de herfst gezet worden, lagen er even geknakt bij, omdat een zwerfhond ertussen was gaan slapen. Ze zijn gesnoeid, komen weer op, en om het kweekbed staat nu een hekje. De zwerfhond slaapt, gezien de pootafdrukken, nog steeds in de moestuin, want dan heeft hij het water, dat in de geulen blijft staan, bij de hand.

Wandelaar Frank had begin dit jaar maar liefst 50 tentharingen meegenomen. Die staan nu in de kas, met ijzerdraad ertussen. Vanaf het dakconstruct lopen touwen naar het ijzerdraad, waarlangs de komkommers weer omhoog zullen klimmen. Wandelaar Marina deed een fikse donatie, waarvoor een net gekocht wordt om over de kas te draperen. Een dergelijk net

geeft schaduw en daardoor kan er ook in april en mei nog geteeld worden. We streven naar nog een kas, wie weet kunnen we die dit voorjaar aanschaffen. Onze subsidieverstrekker, Stichting Ha-Ella, was erg tevreden over ons verslag en heeft ons gevraagd of dit project op hun website mocht, als voorbeeld. Daar zijn we heel erg trots op!



Soms komen er mensen in de moestuin op bezoek, die dan een klein cadeautje, in de vorm van zaad, voor Musa meenemen. Irene bracht ondermeer witlof mee. We zijn benieuwd of Musa die dubbelteelt op gaat pakken.